

Reacties van deelnemers aan een Ventoux-project “ Run For Life “

Via mijn broer Gunter heb ik deze editie van dit project kunnen meemaken. En ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Een prachtige streek, mooi weer, lekker eten... Maar hetgeen dat dit project zo uniek maakt, is de sfeer binnen de groep. Het samenhorigheidsgevoel, het meeleven, de vriendschap, het blij zijn voor elkaars geslaagde prestatie kent geen grenzen. Op enkele dagen worden hier vriendschapsbanden gesmeed tussen de deelnemers, de begeleiding en de gastheer en gastvrouw die voor iedereen een blijvende indruk maken. De mensen die ik hier ontmoet heb vinden het normaal dat ze zich inzetten voor anderen.

Was het maar overal zo.

Bedankt dat ik er bij mocht zijn.

Reinoud

Slechts 900 km van thuis kwam ik in een totaal andere wereld terecht. Enige gelijkenis was de taal. Prachtige omgeving, schitterend weer, unieke logementen en perfecte gastheer en gastvrouw.

De ideale omkadering voor het bereiken van die stevige uitdaging: de Mont Ventoux bedwingen.

Dat was hard, een gevecht tegen mezelf en tegen de natuur. Ik heb mezelf vervloekt, ik heb de berg vervloekt, maar boven dacht ik “ yes, we did it! “.

Unieke ervaring, met de steun van velen, fijne groep vrienden.

Kortom : perfect.

Bedankt en Merci.

Hopelijk tot een volgende !

Henk

De tweede editie van ons “ Mont-Ventoux” avontuur is achter de rug. En al zeggen we het zelf, we mogen met een trots-fier en voldaan gevoel terugblikken.

Het was weer een toffe sportieve bende. Anders en dat tikkeltje meer dan de vorige editie. Het waren sportievelingen met discipline..... dat tikkeltje meer groepsgeest....

dat tikkeltje meer sportiviteit waardoor alles zo goed klikte.

De “Magische Berg” verandert niet... blijft alles en iedereen intrigeren. Maar.... de lopers zijn anders....

Het waren snelle hazen. Na het symbolische startschot, schoten ze als pijlen uit de boog, vergetend dat ze nog maar juist weg waren. Qua T° was het een kleine 27°...

te warm voor de lopers. Maar eens boven de boomgrens (op de maanvlakte en dé zwaarste klim) kwamen er wolken opzetten waarachter de zon schuil ging en de T° gevoelig daalde....15° wat ideaal voor de lopers was.... spijtig van die zware klim.

Ook de bevoorraders waren in hun goede doen. Op gepaste tijden halthouden om de lopers de nodige drank (sportdrank – water – cola), banaan of sportkoek te geven. En tussen twee bevoorradingsposten in langs de zwetende, zwaar ademende, soms vloekende lopers rijden en door het open autoraam hen aanmoedigen. Het was een fantastische wisselwerking tussen de bevoorraders en de loper.

De eersten bereikten de top in 2u30 en de laatsten kwamen één uur later boven.

Eens iedereen boven... “ DEN TOP “ was bereikt... waren alle pijnen en die vervloekte berg vergeten. Er kwam blijheid, vreugde en een groot geluksgevoel. En “Yes, we did it “.

s’Avonds na een verkwikkend bad of douche... de trofee-uitreiking... een aandenken aan een unieke prestatie. Dan naar de feesttafel , de gastheer serveerde zijn zéér gewaardeerde paëllaschotel, alles doorspoelen met een lekker glaasje franse wijn.

Zo werd een heroïsche dag zalig afgesloten en gingen we allen met een voldaan gemoed onder de dons. En wij.....wij dromend van de derde editie.

Dank voor jullie sponsoring....wetend dat onze inzet door jullie steun de moeite loont.

Annie

20 deelnemers hebben op 22 mei hun opdracht volbracht. De Mont-Ventoux al lopend overwonnen.

Een magisch woord, een magische berg en een heroïsche inspanning. Iedereen was onder de indruk van zijn/haar eigen inspanning.

Proficiat aan alle deelnemers voor deze prestatie. De goede verstandhouding en vriendschap binnen de groep, waar toch iedereen over spreekt, is aan jullie te danken.

De steun van Nannette en Christon : van fijne ontvangst, verzorgde keuken, de presentjes tot hulp in de bevoorrading. Dit alles zorgde mee voor het welslagen van ons Ventoux-project 2010.

Jullie waren voor ons vrienden, waarvoor we met veel plezier dit project hebben willen organiseren en leiden.

Dank voor jullie gezelschap en hopelijk tot nog eens.

Chris

Ik wist niet dat het kon,het Ventoux-project van vorig jaar evenaren!! Maar de editie 2010 was zo mogelijk NOG BETER.

Niet enkel de persoonlijke prestatie werd nog wat bijgeschaafd (12 minuutjes sneller en maar een klein half uur “ plat “ gelegen ipv de 2 uur vorig jaar (we worden blijkbaar nog jonger met de jaren).Maar ook de groep viel nog beter mee dan die van de vorige editie : allemaal aparte individuen en karakters die samen een toffe groep van vrienden en vriendinnen vormde,een unieke ervaring.

Blij dat ik er weer bij mocht zijn,Chris en Annie,en duizendmaal dank daarvoor. Ook dank en waardering voor de prestaties van Nannette en Christon,die door hun

“medeleven “ en schitterende ontvangst en begeleiding meewerkten aan een perfect weekendje.

Dank aan alle deelnemers en dit is geen afscheid maar tot ziens.

Gunter en Nicole
