

Fijn,Lieve Ventouxers,Nannette en Christon,

Normaal ben ik een waterval van woorden,maar deze keer ben ik echt woordenloos,zo immens,fantastisch,groots is deze ervaring geweest.

Pas als iets niet in woorden te vatten is,weet je hoe groots het leven is.

Dit heb ik hier mogen ervaren,zoveel mooie,zalige,prachtige ervaringen die me hebben laten leven tot in de diepste vezel van mijn persootje.

Chris en Annie:een absoluut speciale dank voor wat jullie hier hebben klaargekregen.

Gewoon een perfect verblijf,een prachtige organisatie.

Bevoorraders,fotograaf,filmer :zonder jullie zouden we zoveel moeten missen en gewoon de reus niet kunnen bedwingen.Ongelooflijk dikke merci,jullie waren een fantastische steun,ik voelde me “ echt “.

Medesporters:hoe mooi om deze ervaring te delen,wat kan een sportmens zich beter wensen ?

Dat is toch de hemel op aarde ‘ Dikke merci ‘.

Nannette en Christon:wat een zalig paradijs is het bij jullie.Ongelooflijk genoten,bedankt voor de attente houding.

Nog één woord : gewoon hemels !!

Mie

Beste Vrienden,

Na de nodige fysische en mentale voorbereidingen stonden we allen klaar,als een hechte groep,om de Mont-Ventoux onder onze voeten te laten passeren met één doel:zoveel mogelijk kinderen vaccineren.

Ik heb de loop anders ervaren dan vorig jaar maar het was even uniek.Het was opnieuw een ongelooflijke belevenis,die dank zij de bevoorraders en de fotografen tot een geslaagde “ mission imposible “ is geworden.

Hartelijk dank aan Annie,Nannette,Lieve,Anita,Nicole,Ellen en Kristel.

De samenhangigheid met de medelopers gaf eveneens een uniek gevoel.

Dank aan Gunter,Ed,Nico,Frans,Mie,Hilde,Leo en Chris

Het staat in mijn geheugen gegrift en niemand kan dat wegnemen.

Vele dikke knuffels.

Ruth

Voor de 4^{de} keer reeds en het gaat maar niet vervelen,integendeel.

Weer een fantastische groep.

Nannette en Christon.Wat die mensen presteren is met geen woorden te omschrijven :een droom in de “Drôme”

Chris en Annie,bedankt voor de perfecte organisatie en jullie onbaatzuchtige inzet !

Nooit gezien maar door ons enorm geapprecieerd.

Nannette,bedankt voor je nooitaflatend enthousiasme,steun en opvang.

Christon,bedankt voor o.a. de culinaire hoogstandjes enz enz.

De groep bedankt omdat we er weer bij mochten zijn.Jullie waren TOP !

Tot volgend jaar, de 5 de.

Nicole en Gunter

26 km , Sault – Top Mont-Ventoux

Even terugkijkend op de “Mission impossible”,stilaan dringt het door dat dit voor mij een moment in mijn leven is,dat altijd naar voren zal komen bij de verhalen van :Weet je nog...

Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven,maar zonder de anderen was het mij nooit gelukt.

Ik heb tijdens de run vaak gedacht dat dit de uitdaging te ver was maar dan zag ik het enthousiasme en het vuur van de bevoorraders en dat deed me dan weer lopen.

Het beeld van iedereen die aan de top je naar boven schreeuwt, ik krijg er nog kippenvel van. Ondertussen weet ik ook dat de 'Run For Life' een grote prestatie is maar dat ze in het niets vervalt als je het vergelijkt met de struggle for life die kinderen voeren. Ik ben vooral fier dat ik, en lijkt het maar de spreekwoordelijkedruppel, op deze wijze kinderen een leven heb kunnen geven. Ik heb ook een enorme bewondering voor de 'Sporters voor AZG' die al jaren zich zomaar engageren. Daar nu deel van uit makengeeft mijn leven weer een extra doel.

Hilde