

5 oktober 2014, een moeilijke dag

'De eerste editie van de Trailrun in Berlare', het ambitieuze project dat Kurt en Johan hebben opgezet na hun succesvolle Natuurloop.

Alleen ik en mijn kinderen staan hier in de plaats van Johan, die in december de strijd verloor tegen kanker. Kurt heeft de 10 km naar Johan vernoemd, als eerbetoon aan hem die plichtsbewust 2 à 3 keer per week deze afstand ging lopen. De voorinschrijvingen liepen vlot binnen en de opkomst de dag zelf was fantastisch.

Het startschot werd noodgedwongen een "start " door de micro. De grote groep mensen zette zich in beweging voor hun wedstrijd en in vele van hun hart liep hij mee.

Er was niet alleen de 10 km, maar er waren ook de kids run, de canicross, de 25 km,... voor elk wat wils.

Als Johan er bij was geweest, dan was hij heel fier geweest op deze dag en dat waren wij ook. Op het einde van de dag kon Kurt met zijn ploeg € 4000 aan Artsen Zonder Grenzen schenken en daar was het toch om te doen. Proficiat en doe zo verder!

Caroline, Ulrike en Jelle