

Beste Gerda,

Dit is mijn afscheid van Freddy, 5 jaar geleden heb ik dit niet kunnen doen zoals je weet. Ik heb mijn best gedaan opdat je deze dag van De Ronde tvv AZG nooit meer zou vergeten.

Een kleine anekdote van een tijdje geleden, maar ik herinner het mij nog zeer goed.

*1994, 24 april, Parijs.*

*In één van de pendelbussen voor 20 000 deelnemers naar de start van de marathon.*

*Mooi weer, dus hét ogenblik om het nieuwe loopsinglet van Sporters voor Artsen Zonder Grenzen uit te testen (dit wordt in andere omstandigheden "marcelleke" genoemd). De grote letters op het singlet in beide landstalen lieten aan alle duidelijkheid niets te wensen over: **Sporters voor Artsen Zonder Grenzen-Sportifs pour Médecins Sans Frontières***

*Veel frans, spaans en andere talen door elkaar, maar ik herken er niemand en dan ineens twee deelnemers die mij aankijken, hun hoofd knikken in de richting van het singlet en zeggen:*

*"Mewalupte **gi** rond? Wadèsdadde?" (Mijn West-Vlaams is niet zo goed...).*

*Afstammelingen van de Klauwaards in het vroegere bastion van de Lelieaards?*

*Zij kwamen van Wevelgem, Freddy en Patrick, naar later bleek de steunpilaren van de lokale Jogging Club.*

*Een week later waren ze aangesloten bij Sporters voor Artsen Zonder Grenzen en Freddy ging nog een stap verder: hij ontpopte zich als een kei van een organisator. Freddy verliet ons jammergenoeg 5 jaar geleden tijdens de 1<sup>e</sup> Leiemarathon, "**zijn**" Marathon.*

*Omdat wij van Sporters voor Artsen Zonder Grenzen de herinnering aan Freddy levendig willen houden, hebben wij ervoor gekozen om De Ronde tvv AZG nav ons 20-jarig bestaan, langs Wevelgem te laten lopen met een knooppunt op deze locatie.*

Wevelgem zat. 29 sept 2012

William Willems,  
Sporters voor Artsen Zonder Grenzen

Projectcoördinator



[www.240kmmrun.be](http://www.240kmmrun.be)